



't Stad
is van
iedereen.

District
Hoboken



© Vera Caremans

zondag
22 april 2012

Erfgoeddag

Doodgewone helden

Locaties

Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kioskplaats 88

Begraafplaats Hoboken, hoek Sint-Bernardsesteenweg/Coöperatielaan
(Schoonselhoflei)

Gidsbeurten Onze-Lieve-Vrouwekerk en kerkhof: 13.30, 15 en 16.30 uur.

Gidsbeurten Begraafplaats Hoboken: 10, 11.30, 13.30 en 15.30 uur.

Doodgewone helden

Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van ‘Helden’.

Helden worden geboren en sterven, net als iedereen. Daartussen leidden zij een leven dat indruk maakte op anderen, in de eigen tijd of in een latere periode. De roem van sporthelden is meestal van korte duur, terwijl mensen die door hun actie een positieve stempel hebben gedrukt op omgeving en samenleving meestal langer bekendheid en erkenning genieten.

Hoboken gaat op zoek naar mensen uit een niet al te ver verleden die voor de geschiedenis van dorp en stad wat te betekenen hebben gehad.

We bezoeken onze helden aan hun graf op het bijna verdwenen oude kerkhof rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk, maar ook in kerk. We gaan tevens naar de begraafplaats aan de Sint-Bernardsesteenweg, die net voor WO I in gebruik werd genomen. De zerken zijn de leidraad van het wandeltraject. Met verhalen waarbij er ook aandacht is voor de ‘petite histoire’, brengen we onze *doodgewone* helden weer even tot leven: politici, soldaten en vooral *doodgewone* mensen.

GRATIS

Een organisatie van het district en de cultuurraad Hoboken.

Info

cultuurraad.hoboken@stad.antwerpen.be
tel. 0492 74 84 51

